

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Ο Ηρόδοτος έλεγε ότι τα ανθρώπινα πράγματα είναι κύκλος, η ζωή έχει κύκλους.

Έτσι και για μένα σήμερα, υπακούοντας στη νομοτέλεια του χρόνου, κλείνει ένας κύκλος σαράντα και πλέον ετών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ένας κύκλος που η κάθε ακτίνα του έχει τη δική της ιστορία.

Ανάμεικτα τα συναισθήματά μου.

Συναισθήματα θλίψης, καθώς την ημέρα αυτή συνειδητοποιώ τον αναγκαίο αποχωρισμό από το Σώμα που αγάπησα και υπηρέτησα, από εξαιρετικούς συναδέλφους, πολλοί από τους οποίους έγιναν φίλοι ζωής, καθώς και το αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου.

Αλλά και συναισθήματα χαράς γιατί ο κύκλος αυτός κλείνει όπως το φανταζόμουν: με την παρουσία της οικογένειάς μου, φίλων και συναδέλφων με τους οποίους μας ενώνουν σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού, σχέσεις που χτίστηκαν γερά πάνω στον καθημερινό μας αγώνα προς υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Είχα την χαρά και την τιμή να διέλθω στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους όλους τους βαθμούς ιεραρχίας, ενώ ιδιαίτερη στιγμή στην υπηρεσιακή πορεία μου στάθηκε αναμφισβήτητα η επιλογή μου ως Πρόεδρος του.

Ήρθε, όμως, η στιγμή να κάνω πράγματα διαφορετικά, να χαρώ περισσότερο την οικογένειά μου και τον όμορφο εγγονό μου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν στην υπηρεσιακή μου διαδρομή.

Αυτό για το οποίο μπορώ προσωπικά να σας διαβεβαιώσω, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου με αίσθημα βαριάς ευθύνης και πυξίδα τις δημοκρατικές αρχές, με σεβασμό στη

δικαιοσύνη, στους πληρεξούσιους δικηγόρους των αντιδίκων του Ελληνικού Δημοσίου, στους διοικητικούς υπαλλήλους και στους διοικούμενους, με αγάπη για τους συναδέλφους μου.

Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Καταρχάς τους γονείς μου, που ενώ ζούσαν σε ένα μικρό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας, οραματίστηκαν για τα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον και πάσχισαν για αυτό.

Τα παιδιά μου Στέλιο και Ελίζα και τον σύζυγό μου Διονύση που ανέχθηκαν μια σκληρά εργαζόμενη μητέρα και σύζυγο με ότι αυτό συνεπάγεται, για την υπομονή που έδειξαν. Δεν ήταν εύκολο σας διαβεβαιώνω.

Τα αδέρφια μου Δημήτρη και Φεβρωνία. Πάντα δίπλα μου στις χαρές και στις λύπες, στα εύκολα και στα δύσκολα.

Ευχαριστώ ιδιαίτερω τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και ήδη Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ.Χρήστο Σταϊκούρα, για την αμέριστη συμπαράστασή του, κατά τη διάρκεια της θητείας μου, χάρη στην οποία κατέστη δυνατή η προώθηση όλων των θεμάτων που απασχολούσαν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Επίσης, ευχαριστώ τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ.Γιώργο Πιτσιλή, για την υποστήριξη και αρωγή του προς το Νομικό Συμβούλιο.

Θερμές ευχαριστίες στο κύριο και διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας και ιδίως στη Γραμματεία του Γραφείου μου για τη συνεργασία μας, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συμπορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια, ονομαστική αναφορά των οποίων στο πλαίσιο ενός σύντομου χαιρετισμού δεν είναι δυνατή.

Σας ευχαριστώ όλους για ό, τι μου μάθατε και για όσα με κάνατε να αισθανθώ. Θα σας θυμάμαι όλους με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε στην άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μου.

Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αφήνω ένα κομμάτι της ψυχής μου !

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους συναδέλφους με τους οποίους εργάστηκα τα τελευταία δύο χρόνια, τα πιο απαιτητικά της υπηρεσιακής μου διαδρομής.

Στους Σταύρο Σπυρόπουλο, Αντώνιο Αντωνίου, Δημήτριο Καμάρη Αργυρία Φανουράκη, Μάνια Πατριανάκου.

Τέλος, ευχαριστώ θερμά τις κυρίες Μάρη Βλάσση και Ντόρα Καραχάλιου. Τις αποκαλώ με πολύ τρυφερότητα και αγάπη «τα κορίτσια μου», γιατί έτσι τις αισθάνομαι.

Θεωρώ ευτυχία και μεγάλη τύχη που γνώρισα αυτούς τους ξεχωριστούς ανθρώπους και τιμή που συνεργάστηκα μαζί τους.

Νοιώθω την ανάγκη να τους συγχαρώ και δημοσίως για την ευσυνειδησία τους, το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει, την αδιάκοπη προσπάθειά τους.

Η συχνή και ισότιμη επικοινωνία, η αντιμετώπιση και επίλυση πολλών και πρωτόγνωρων προβλημάτων, η ανθρώπινη επαφή που είχαμε, μου δίνει το δικαίωμα να τους αισθάνομαι όχι μόνο ως εξαιρετικούς συναδέλφους, αλλά κυρίως και ως φίλους.

Μπορεί η υπηρεσιακή συνεργασία μας να διακόπτεται, η ανθρώπινη, όμως, επικοινωνία μας ελπίζω να διατηρηθεί.

Από καρδιάς εύχομαι σε όλους σας και σε κάθε μία και καθέναν ξεχωριστά υγεία, ευτυχία, δύναμη και επιτυχία. Να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή της ζωής σας με χαρά και ευγνωμοσύνη. Η ζωή είναι φωτεινή και ασύγκριτη.

Τους δε εν ενεργεία συναδέλφους μου, προτρέπω να συνεχίσουν με την ίδια αυταπάρνηση το δύσκολο έργο τους, να είναι περήφανοι για το Σώμα που

υπηρετούν και ο προσωπικός και επαγγελματικός τους βίος να αποτελούν παράδειγμα για όλους.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά που με τιμάτε, μας τιμάτε, με την σημερινή παρουσία σας.

ΕΥΓΕΝΙΑ Ε. ΒΕΛΩΝΗ